

Ομιλία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, στην έναρξη του Peace and Sport Regional Forum – Ρόδος 2018

21 Μαΐου 2021

Γιώργος Χατζημάρκος: «Τίποτα μεγάλο δεν έχει προέλθει ποτέ από την αδράνεια. Οι μεγάλες νίκες έρχονται με την δράση. Με την κίνηση μπροστά!»

Ομιλία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, στην έναρξη του Peace and Sport
Regional Forum – Ρόδος 2018

Εξοχότατοι,

Κυρίες και κύριοι,

Καλώς ήρθατε στη Ρόδο,
καλώς ήρθατε στο Περιφερειακό Φόρουμ Peace and Sport 2018,
«Κοινωνίες σε κίνηση: Ανάπτυξη μέσω του αθλητισμού», που τελεί
υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ.
Προκόπη Παυλόπουλου.

Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τη Ρόδο.
Συγκεντρωθήκαμε εδώ, σε αυτό το ιστορικό σταυροδρόμι των
ιδεών, των πολιτισμών και των αξιών,
για να στείλουμε ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα ανά τον κόσμο.

Μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο
τον κόσμο, είμαστε όλοι εδώ σήμερα για να μεταδώσουμε ένα σημαντικό μήνυμα αισιοδοξίας,
έμπνευσης και δράσης! Το σαφές μήνυμα ότι ο αθλητισμός μπορεί να αλλάξει τον κόσμο μας
και να τον κάνει ένα καλύτερο μέρος για να ζεις. Τίποτα μεγάλο δεν έχει προέλθει ποτέ
από την αδράνεια.

Οι μεγάλες νίκες έρχονται με την δράση. Με την κίνηση μπροστά!

Για την περίπτωση αυτή, ως Περιφερειάρχης του Νοτίου Αιγαίου,
αισθάνομαι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή, όπως όλοι οι Ρόδιοι
που αγαπούν τον τόπο τους και αισθάνονται ευτυχείς για τη
φιλοξενία του Περιφερειακού Φόρουμ Peace & Sport 2018 στο νησί
μας.

Η Ρόδος αποτελεί διαχρονικά τόπο φιλοξενίας μεγάλων εκδηλώσεων
και χαιρετίζουμε ειλικρινά τη συνεργασία του Διεθνούς
Οργανισμού Peace & Sport, με την περιοχή του Νοτίου Αιγαίου,
γι αυτό το πολύ ιδιαίτερο φόρουμ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και Ιδρυτή του Οργανισμού
“Peace and Sport” , Joël Bouzou, για αυτή τη συνεργασία,
κυρίως για την εμπιστοσύνη του, και να τον διαβεβαιώσω ότι η
Ρόδος και η περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, μοιράζονται το μεγάλο
όραμα που υπηρετεί αυτή η παγκόσμια οργάνωση. Το όραμά του.

Το όραμά του, ότι ο αθλητισμός και οι αξίες του μπορούν να γίνουν οχήματα που θα οδηγήσουν στην ειρήνη, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή των σύγχρονων κοινωνιών.

Ένα όραμα που η Αυτού Υψηλότητα, πρίγκιπας Αλβέρτος ΙΙ του Μονακό, έχει θέσει υπό την αιγίδα του και μας έδωσε το προνόμιο να δουλέψουμε μαζί για τον ίδιο στόχο. [Συνέχεια →](#)