

Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου για την Διαφάνεια, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

20 Μαΐου 2021

Στα πλαίσια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στην Ρόδο, στις 18 Ιανουαρίου με θέμα τη Διαφάνεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και κατόπιν αιτήματος του Γ.Γ. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιου Σούρλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, κ. Φώτης Χατζηδιάκος απέστειλε την 8σέλιδη εισήγηση του, στην οποία καταγράφονται τα προβλήματα, καθώς και οι προτάσεις για την πάταξη της διαφθοράς στην Αυτοδιοίκηση.

Ο κ. Χατζηδιάκος τόνισε πως σε συνταγματικά θεμελιωμένα κράτη, όπως η χώρα μας, η διαφάνεια έπρεπε να είναι δεδομένο και όχι ζητούμενο και εστίασε την εισήγηση του σε τρεις ουσιαστικές παθογένειες του συστήματος της διαφάνειας στην Αυτοδιοίκηση, συμπεριλαμβανομένης της πολυνομίας, του γιγαντωμένου γραφειοκρατικού μηχανισμού και των δαιδαλωδών επιπέδων δημοσίου ελέγχου, τα οποία πολλές φορές αποτελούν εμπόδιο στην έγκαιρη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των υποθέσεων που αναλαμβάνει η Αυτοδιοίκηση. Αναφερόμενος στους μηχανισμούς ασφαλείας δημοσιονομικού ελέγχου των διοικητικών πράξεων των Ο.Τ.Α. ο κ. Χατζηδιάκος επεσήμανε πως επιβεβαιώνουν ότι «είμαστε το κράτος της υπερβολής» και συνέχισε τονίζοντας πως «έχουμε φθάσει στο σημείο να μην ασκείται πλέον έλεγχος νομιμότητας, αλλά έλεγχος σκοπιμότητας και μάλιστα από κατεξοχήν αναρμόδιους, που δεν γνωρίζουν τίποτα για τον τρόπο λειτουργίας και τις ανάγκες της Αυτοδιοίκησης», όταν π.χ. για την εκτέλεση ενός έργου απαιτούνται 22 στάδια αποφάσεων-

ελέγχων-εγκρίσεων, από δέκα διαφορετικές υπηρεσίες και επιτροπές και χρονικό διάστημα τουλάχιστον 18 μηνών για την έναρξη των εργασιών.

Καταλήγοντας, ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε πως η στρατηγική για τη διαφάνεια πρέπει να στηρίζεται στην εκπαίδευση και στην παιδεία προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχημένη. « Η παιδεία αποτελεί το θεμέλιο λίθο του πολιτικού μας συστήματος. Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας από όλους μας. Μόνο όταν πάψουμε να ανεχόμαστε την διαφθορά ως τρόπο ζωής, και στηρίξουμε ενεργά, πρόθυμα και επώνυμα τον αγώνα κατά της διαφθοράς, μόνο τότε οι οποιεσδήποτε εθνικές στρατηγικές θα μπορέσουν να αποδώσουν καρπούς».

Να σημειωθεί πως η εν λόγω ημερίδα αποτελεί μέρος διαβούλευσης που έχουν ξεκινήσει τα Υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, προκειμένου να καταγραφούν και να συμπεριληφθούν στην κατάρτιση του προγράμματος Διαφάνειας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση τα προβλήματα και οι προτάσεις για την πάταξη της διαφθοράς.