

21 Μαΐου 2021



Η συναντίληψη στην αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων του νησιού της Ρόδου, ως βασικό «συστατικό» της αποτελεσματικότητας, στη συνεργασία μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής και της νέας Δημοτικής Αρχής, αναδείχθηκε κατά την σημερινή πρώτη επίσημη συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου με τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Ρόδου, Αντώνη Καμπουράκη.

Η συνεργασία εντάσσεται στον κύκλο των ανάλογων συναντήσεων του Περιφερειάρχη με τους νέους δημάρχους, που ανέδειξαν οι πρόσφατες εκλογές στους δήμους του Νοτίου Αιγαίου και σκοπό έχουν την μέγιστη προετοιμασία των δύο φορέων, ενόψει της έναρξης της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου, με την αξιοποίηση του διαστήματος που μεσολαβεί έως την 1^η Σεπτεμβρίου 2019.

Στην συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον νέο Δήμαρχο Ρόδου, η οποία έγινε στο γραφείο του κ. Χατζημάρκου, συμφωνήθηκε και αποτυπώθηκε το πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, που είναι ο επανασχεδιασμός του νησιού της Ρόδου, από πλευράς κρίσιμων υποδομών και η χάραξη του οδικού χάρτη των ζητημάτων τα οποία θα «τρέξουν» και που αποτελούν κοινούς στόχους. Οι στόχοι αυτοί ιεραρχήθηκαν και τέθηκαν οι προτεραιότητες προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η παραγωγή έργου, ενώ ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον κ. Καμπουράκη και για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των έργων που απαιτούνται, είτε μέσω ευρωπαϊκών πόρων, είτε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

Οι κρίσιμες υποδομές που αποτελούν κοινό στόχο Περιφερειακής και νέας Δημοτικής Αρχής είναι το νερό – όπου προωθείται η εφαρμογή της β' φάσης του φράγματος Γαδουρά στο σύνολο του νησιού – η αποχέτευση, τα απορρίμματα και η ενέργεια, υποδομές για τις οποίες χάθηκε πολύς χρόνος και δεκαετίες γενναίων χρηματοδοτήσεων χωρίς να επιτευχθεί η επάρκειά τους.

Της συνάντησης εργασίας ακολούθησε κοινή συνέντευξη Τύπου, όπου οι εκπρόσωποι των τοπικών ΜΜΕ ενημερώθηκαν για τις πρώτες αποφάσεις που ελήφθησαν και οι οποίες θα εξειδικευτούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι από την σημερινή συνάντηση εργασίας και από τα θέματα που συζητήσαμε, φάνηκε ότι υπάρχει συναντίληψη τόσο για τις προτεραιότητες, όσο για τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων του νησιού της Ρόδου. Με απολύτως διακριτούς ρόλους ο κάθε φορέας, υπάρχουν τα ζητήματα στα οποία συναντιόμαστε. Αυτό που είναι αναγκαίο να διαμορφώσουμε, είναι ένα ενιαίο μέτωπο, κυρίως ως προς την αντίληψη στη διαχείριση ζητημάτων. Χαίρομαι επίσης γιατί συμφωνούμε απολύτως στο ότι, σε κάποια μεγάλα θέματα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, δηλαδή, να ξανασχεδιάσουμε το νησί, αφού σε κρίσιμες υποδομές έχει μείνει πίσω. Η συνεργασία αυτή είναι για μας όχι απλώς απολύτως απαραίτητη, αλλά μια συνεργασία στοίχημα για την πορεία του τόπου τα επόμενα χρόνια. Η απόφαση μας είναι ότι όλα αξιολογούνται, και τα μικρά και τα μεσαία έργα και εκείνα που μπορούν αύριο το πρωί να ανακοινώσουμε. Αλλά επιλέγουμε να ξεκινήσουμε από τα πολύ μεγάλα. Αυτά που για πάρα πολλά χρόνια είχαν μείνει παρατημένα, αυτά τα οποία ουσιαστικά λειτουργούν ως η μεγάλη τροχοπέδη και υπονομεύουν το δρόμο που έχει το νησί προς το μέλλον, σε ένα βάθος 30ετίας ή 40ετίας. Αξιοποιούμε δυνατότητες και ευκαιρίες για τις οποίες εργαστήκαμε σκληρά όλα αυτά τα χρόνια και ξανασχεδιάζουμε το νησί».

Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, δήλωσε:

«Η σοβαρότητα της συγκυρίας και το μέλλον του νησιού υπαγορεύουν και επιβάλλουν τη μεγάλη εικόνα. Τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα που πρέπει επιτέλους να αντιμετωπίσουμε. Είμαστε άνθρωποι των έργων και όχι των λόγων. Γι αυτό ξεκινάμε αμέσως.

Βεβαίως είναι διακριτοί οι ρόλοι Περιφέρειας και Δήμου ωστόσο, είμαι αντίθετος, είμαστε αντίθετοι στο να υπάρχουν βίοι παράλληλοι και χωριστοί δρόμοι. Και αυτό γιατί σε πολλά σημεία, το μέλλον της Ρόδου απαιτεί οι δρόμοι αυτοί να συναντώνται, οι γραμμές να τέμνονται, να υπάρχει συναντίληψη και συνεργασία πάνω σε κοινές δράσεις.

Βεβαίως και είναι θέμα προσέγγισης αν θα προτιμήσεις να ασχοληθείς με τα πολλά, τα «μικρά» ή αν θα πρέπει να προσανατολιστείς εξ αρχής και απευθείας στα μεγαλύτερα και τα σημαντικότερα. Επιλέγουμε το δεύτερο. Θα πρέπει να ξανασχεδιάσουμε το νησί ούτως ώστε να διαμορφώσουμε την πλατφόρμα, πάνω στην οποία τα «μικρά», καθημερινά προβλήματα θα βρουν λύσεις και θα μπορέσουν να ενταχθούν στο γενικότερο σχέδιο. Όπου θα πάσουν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά αλλά ως σύνολο.

Είναι πολλά εκείνα που δεν μας επιτρέπεται να τα αναβάλουμε για το μέλλον. Τις ευκαιρίες είτε τις αρπάζεις από τα μαλλιά και τις αξιοποιείς είτε τις αφήνεις να χαθούν. Κι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε καμία ευκαιρία αναξιοποίητη. Είμαστε εδώ για να δώσουμε τις λύσεις που για δεκαετίες δεν δόθηκαν».