

19 Μαΐου 2021

ΘΕΜΑ: Δηλώσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου στο περιοδικό «Επίκαιρα» – Γ. Μαχαιρίδης: Θα χρειαστεί χρόνος για να θεραπευτούν αγκυλώσεις του παρελθόντος

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης εκατό ημερών εφαρμογής του «Καλλικράτη», ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης κλήθηκε από το περιοδικό «**Επίκαιρα**» (στην προηγούμενη έκδοσή του) να καταθέσει τις απόψεις, τις προτάσεις και τις προτεραιότητες που έθεσε η περιφερειακή αρχή για το πρώτο διάστημα άσκησης των καθηκόντων της.

Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων του κ. Μαχαιρίδη έχει ως εξής:

“Το Νότιο Αιγαίο είναι μια Περιφέρεια που αποτελείται από σαράντα οκτώ κατοικημένα νησιά, πράγμα που σημαίνει ότι σε αυτές τις πρώτες εκατό μέρες και για όσο διάστημα χρειαστεί, είμαστε υποχρεωμένοι να οργανώσουμε άρτια τη διοικητική δομή, ώστε οι υπηρεσίες και οι πολιτικές μας να διαχέονται παντού και να αγγίζουν τον κάθε νησιώτη, όπου αυτός ζει, χωρίς να νοιώθει πολίτης δεύτερης κατηγορίας.

Να μη χρειάζεται, δηλαδή, να μετακινηθεί από τον τόπο του προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Εκεί επικεντρώνεται η προσπάθειά μας, σε αυτή τη φάση, και για να δικαιωθούμε θα απαιτηθεί σχεδιασμός και πολλή δουλειά.

Μία από τις μεγάλες τομές που πετύχαμε στην εφαρμογή του «Καλλικράτη» στο νησιωτικό χώρο είναι, το σύνολο σχεδόν των αρμοδιοτήτων να εκχωρηθούν στους θεσμικά ισχυρούς Δήμους. Ανάμεσα λοιπόν στους δύο βαθμούς Αυτοδιοίκησης οι ρόλοι είναι σαφείς και ξεκάθαροι.

Ζητούμενο για την αιρετή Περιφέρεια είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κεντρικού κράτους. Να πείσει την κεντρική διοίκηση, γραφειοκράτες και υπουργούς, ότι πρέπει να τολμήσουν

να αποκεντρώσουν ουσιαστικές αρμοδιότητες στην περιφέρεια.

Έγιναν πολλά και γενναία βήματα, αλλά κάποιои ακόμα «αντιστέκονται». Εκεί λοιπόν επικεντρώνεται η προσπάθειά μας, αυτό είπα και ζήτησα από τον Πρωθυπουργό που βρέθηκε πρόσφατα στο Νότιο Αιγαίο. Ήταν ενθαρρυντικό για εμάς ότι συναντήσαμε την κατανόησή του, μιλώντας και αυτός για “φέουδα” που ανέκαθεν υπήρξαν, και πως πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε.

Αλίμονο αν δεν αναγνωρίσει κανείς στη σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών την επιμονή και βούλησή της, ακόμα και σε δύσκολους καιρούς, να προχωρήσει στη μεγάλη διοικητική επανάσταση για την αναζωογόνηση της δημόσιας διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, ειδικότερα. Θα μπορούσε να την αναβάλει και να την ακυρώσει. Είχε και το άλλοθι και το επιχείρημα της “κρίσης” για να παραπέμψει στις καλένδες τις μεγάλες τομές. Είναι ευτύχημα ότι τόλμησε.

Από κει πέρα όμως, το πρώτο βήμα πρέπει να έχει συνέχεια με ακόμα περισσότερα βήματα, με ακόμα πιο τολμηρά άλματα. Η Διοικητική Μεταρρύθμιση είναι μόλις εκατό ημερών. Θα απαιτηθούν αρκετές «εκατό ημέρες» για να θεραπευθούν διαχρονικές αγκυλώσεις και αδυναμίες της Αυτοδιοίκησης, για τις οποίες οι ευθύνες είναι πολλές και αναλογούν σε πολλούς, σε όλα τα επίπεδα.

Πάνω απ’ όλα θα απαιτηθεί αφοσίωση και πίστη από όλους εμάς που πιστέψαμε με πάθος στον “Καλλικράτη” και πήραμε την εντολή να βγούμε μπροστά».